

# Samen op pad

Anke De Vooght  
☎ 014/43.49.85  
✉ [anke@mail.be](mailto:anke@mail.be)



Beste lezer,

Hopelijk heb je genoten van een erg fijn paasweekend! Het weer was misschien niet wat we hadden gehoopt, maar lekker gezellig binnen met een warme kop koffie kan velen onder ons misschien ook wel bekoren.

Inspiratie:

Ik heb een artikel geschreven over '[de vijf talen der liefde](#)'. Een prachtig inzicht wat ieder van ons kan helpen bij alle relaties die we hebben!

Activiteiten:

31 Maart hebben we een indrukwekkende vredeswandeling gelopen. Het hele traject van voorbereiding en de uiteindelijke wandeling was prachtig! Werken rond het thema 'vrede' heeft me zo geïnspireerd, dat ik een volgende stiltewandeling in de natuur heb georganiseerd die dit thema nog iets verder zal uitwerken. De wandeling zal weer in stilte zijn, maar deze keer zal ik onderweg een aantal tekstjes voorlezen die over vrede gaan. Deze wandeling zal doorgaan op [20 mei 2012](#).

Nog een aantal wijzigingen op de website:

- Ben je op zoek naar een regelmatige portie inspiratie, mooie teksten, prachtige quotes? Je kan 'Samen op pad' ook volgen op [Facebook](#) en [Twitter](#)!
- Inschrijven voor de [nieuwsbrief](#) is nu nog gemakkelijker geworden!
- De eerder uitgegeven [nieuwsbrieven](#) hebben ook een plaatsje gekregen, zodat je deze kunt teruglezen.

Ken je iemand die geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief of in onderwerpen op de site, voel je vrij deze mail door te sturen!

Warme groet,  
Anke De Vooght

---

## De vijf talen der liefde

Relaties... Allemaal hebben ze hun moeilijke momenten. Niet alleen de relatie met je partner. Je hebt nog zoveel meer relaties: denk maar aan je familie, vrienden, collega's en ga zo maar verder. Wat als ik je nu eens een klein geheim vertel? Een geheim dat ook mij ooit is verteld en waar ik zóveel aan heb om mijn relaties met anderen beter te doen slagen. Is het een wondermiddel? Neen, dat niet. Maar wel verdomd handig, interessant en vooral heel erg mooi! Meer lees je [hier](#).

Wil je echt genieten van de inzichten van 'de vijf talen der liefde'?

Deel jouw belangrijkste emmertjes met je vrienden, familie of collega's en vraag hen om die van hen te delen met jou!



Emmertjes	Positieve woorden	Dienen	Samen zijn	Cadeautjes	Lichamelijk contact
Jouw volgorde					
...					

---

## Stiltewandeling 20 mei 2012

Op zondag 20 mei a.s. organiseer ik weer een stiltewandeling. Deze keer heeft de stiltewandeling een thema. Het in stilte wandelen zal worden afgewisseld met het voorlezen van tekstjes. Het thema van deze wandeling is 'Vrede'. Er gaat een grote kracht uit van het samen wandelen in stilte. En de natuur biedt ons de perfecte gelegenheid om tot stilte te komen. Meer lees je [hier](#).

---

Wanneer je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, gelieve 'Uitschrijven nieuwsbrief' te mailen naar [anke@mail.be](mailto:anke@mail.be).